

TERPOARTE

BOKSUM – BLESSUM – DEINUM



Activiteiten 2018-2019



Protestantse gemeente
Boksum-Blessum-Deinum

Aan de leden van de Protestantse Gemeente Terpoarte en aan alle inwoners van Boksum, Blessum, Deinum en Ritsumasyl.

Naast de wekelijkse kerkdiensten op zondag organiseren wij ook bijeenkomsten op andere dagen van de week. We bieden u een zo breed mogelijk aanbod, dat voor iedereen de moeite waard kan zijn. De toegang is gratis en de koffie (of thee) staat klaar. Ook als u geen lid bent van onze Gemeente bent u van harte welkom! Nieuwsgierig geworden? Dan maar snel gaan lezen en uitzoeken waar u aan mee wilt doen. Voor een aantal onderdelen is opgave gewenst i.v.m. koffie/thee en drukwerk. De opgavelijst kunt u inleveren bij één van de adressen die achterin het boekje staan. Bij de leden van de Terpoarte wordt de lijst opgehaald.

Graag tot ziens bij onze activiteiten!

Met hartelijke groet,

Kees Iepema, Voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente
Terpoarte te Boksum/Blessum/Deinum

De activiteitencommissie:

Japke Wiersema

Douwe Gerbens

Luttie Iepema

Rika Hessels

Ds. Harrie Strubbe

Startzondag: WELKOM

Zondag 23 september is het zover: de start van het nieuwe seizoen van de Protestantse gemeente Terpoarte. Daarom een zondag met een bijzonder karakter. Zoals u misschien wel hebt meegekregen is de liturgiecommissie in de afgelopen maanden bezig geweest met diensten met een ander karakter (onder het motto “anders vieren”) en dat zal ook het geval zijn op deze zondag: de startzondag begint dit jaar met een ochtendgebed in de traditie van de Iona-gemeenschap. Een traditie met grote aandacht voor verbondenheid met de schepping en de zoektocht naar gerechtigheid en vrede. Een heel eigen liederenschat geeft daar geluid aan.



Na die korte dienst is er koffie en daarna zullen we op een creatieve wijze een inkijkje geven in ons activiteiten-programma zoals u/jij het ook kunt vinden in dit boekje. Niet alle onderdelen zullen over het voetlicht komen, maar toch willen we

proberen u een indruk te geven van de diverse activiteiten waaraan u deel kunt nemen. We sluiten de morgen af met een hapje en een drankje, laten we zeggen een eenvoudige lunch. Iedereen van harte welkom!!

Activiteiten rond de eredienst



Lezen in de eredienst

Een van de lezingen in de zondagse eredienst wordt door een gemeentelid gedaan. Geef je ook op als lezer.



Koffiedrinken voor de dienst

Van oktober tot en met maart is op de eerste zondag van de maand koffiedrinken na de dienst. De dienst begint om 9.30 uur en om half 11 staat de koffie klaar.

Cantorij

Een aantal keren per jaar bereidt koorleider Lucas Wiersema met een groep gemeenteleden een bijdrage voor aan de zang in de eredienst. Daarvoor wordt van tevoren een aantal keren gerepeteerd. De repetities duren een uur en worden gehouden



in de St. Jan. Lijkt het u wat om ook mee te zingen in de cantorij, neemt u dan contact op met Lucas Wiersema tel: 058 2542379.

In een verhaal kruipen: bibliodrama

Je kunt verhalen lezen, aanhoren, je kunt er van zingen, je kunt ze verbeelden in een schilderij: er zijn allerlei manieren om met verhalen, in ons geval bijbelverhalen, aan de slag te gaan. Bibliodrama is er ook een van: je kruipt in een verhaal,



vanuit bepaalde vragen en associaties, bijvoorbeeld vanuit sympathie of antipathie tegenover een personage of gebeurtenis in een verhaal. Dat maakt bibliodrama tot meer dan alleen het verhaal naspelen.

In ons geval zoeken we naar een mengvorm: er is dat moment van met elkaar als groep in zo'n verhaal kruipen, waarbij het nog alle kanten uit kan gaan en er is dat moment dat het een vorm van verbeelding/toneel gaat worden in het kader van de zondagse dienst. Om daarmee mensen te prikkelen na te denken over hun eigen beleving en gedachten bij het verhaal van die zondag. Het is de bedoeling om voorafgaande aan de bewuste zondag twee keer bij elkaar te komen: een brainstormsessie en een 'repetitie'. Een en ander gebeurt onder de bezielende leiding van Gooitsen Eenling, oud-dramadocent aan ROC 'de Friese Poort'. Data worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Meegelezen en meegedacht

Terug van weggeweest: zo nu en dan je samen buigen over de lezingen voor de zondag.



En eigenlijk steeds met de vraag: wat lees jij daar nu, wat roept dat bij jou op? Meestal is dat een exercitie die je als predikant in je eentje doet, in de stilte van de studeerkamer, maar het kan heel verrassend en vruchtbaar

zijn om dat ook eens met anderen te doen. Gewoon omdat anderen misschien wel met heel andere ogen naar de verhalen kijken en heel andere dingen horen, of heel andere vragen hebben. Inzichten en associaties waar je zelf nooit op zou zijn gekomen. Korte bijeenkomsten in de week voorafgaande aan bedoelde zondagen.

We doen dit komend seizoen drie keer.

Data : ma. 10 december, ma. 14 januari, di. 9 april

Tijd : 19.30 uur - 20.30 uur

Plaats : Ons Huis

“Anders vieren”

De liturgie van de kerk is een oud verhaal. Daarin zit haar kracht: we hoeven niet elke week zelf het wiel uit te vinden; vormen hebben zich bewezen in de loop van de tijden. Maar dat kan tegelijk ook de zwakte zijn. Het gevaar van sleur, verlies van scherpte.



Niet dat opleuken de oplossing is, maar zo nu en dan zoeken naar andere vormen kan inspirerend werken. Vanuit de liturgiecommissie gaan we komend seizoen dan ook verder op de ingeslagen weg: op gezette tijden vieringen met een ander karakter. Met meer participatie en interactie, andere werkvormen, ander liedmateriaal. Vieringen waarin alle leeftijdsgroepen iets kunnen herkennen, iets kunnen beleven, ook voor wie kerkgaan niet tot de wekelijkse vanzelf-sprekendheden hoort: zoekers en twijfelaars. We denken daarbij ook voor de komende tijd aan [Thomasvieringen](#), [Taizé-vieringen](#) en [Iona-vieringen](#).

[Thomasvieringen](#) zijn van deze drie vormen de meest experimentele. Geen preek, wel allerlei andere werkvormen. Kern van de Thomasviering is de zgn. “heilige chaos”. Daarin krijgen allerlei werkvormen een plek. In de verte heeft het iets van workshops, zou je kunnen zeggen. Maar ook geheel eigentijdse muziek, film en andere expressievormen kunnen hun plek vinden. Daarmee bij uitstek diensten voor wie zich in traditionele vieringen niet meer goed thuis voelen, maar tegelijk ook nadrukkelijk vieringen voor jong en oud.

De Taizévieringen bieden vooral ruimte voor verstillings- en meditatie. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting door een wat langer stiltemoment dan we normaal gewend zijn. Verder heeft de gemeenschap van Taizé (Bourgondië, Frankrijk) een heel eigen liedtraditie ontwikkeld, gekenmerkt door korte teksten op toegankelijke melodieën die veel worden herhaald. Ook in Taizévieringen wordt niet gepreekt.

Ionavieringen zitten qua karakter tussen Thomas en Taizé in: ook Iona (Schotland) kent een eigen liedtraditie waarin verbondenheid met de schepping en de inzet en zoektocht naar gerechtigheid een belangrijke rol spelen. Het zijn diensten met een eigen sfeer, met ruimte voor een overdenking, maar ook voor andere vormen van expressie (bibliodrama, kunst, poëzie etc.) Ook Ionavieringen zijn diensten voor jong en oud.

De vormgeving van deze bijzondere vieringen is iets wat de commissie niet alleen kan (en dat wil ze ook niet): input van anderen is gewenst. Lijkt je dat wat, dan kun je je daarvoor aanmelden! Dat kan dus gaan om een eenmalige betrokkenheid bij de voorbereiding van een viering die jou nieuwsgierigheid wekt. En volg de verdere PR rond deze vieringen.

Ontmoetings- en gespreksgroepen

Praatgroep 30+

Op deze praatgroep kun je met leeftijdsgenoten van gedachten wisselen over geloofs- en levensvragen. De groep komt zes keer per jaar bij elkaar van 20.15 uur - 21.45 uur. De data hiervoor worden in onderling overleg vastgesteld. De begeleiding is in handen van Gertiet Sijbrandi-Sijtsma. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en opgave kan bij Gertiet, tel: 2541376 of via mail: gertiet.sijbrandi@hetnet.nl

Deelnemers van voorgaande jaren ontvangen van Gertiet een mail over de eerste bijeenkomst.

Geloven Nu groep

Verspreid over het hele land en in diverse kerkgenootschappen zijn er Geloven Nu groepen. Ook in onze gemeente is er al een aantal jaren één. Doel van een Geloven Nu groep is om via een open gesprek elkaars geloof te leren kennen en te delen. De Geloven Nu



groep komt vier maal per jaar bij elkaar. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Wilt u meer weten dan kunt u terecht bij Gertiet Sijbrandi- Sijtsma tel: 2541376 gertiet.sijbrandi@hetnet.nl

Ontmoetings-gespreksmorgens voor senioren

Op deze ochtenden staan ontmoeting en gesprek centraal. Bij een kopje koffie praten we als senioren met elkaar over wat ons bezighoudt: over wat er in de wereld gebeurt en over wat ons in het geloof bezig houdt.

Nieuw is dat we dit seizoen ook een keer met elkaar op pad gaan: een uitje. Wanneer en waar naartoe is op dit moment nog een verrassing. Maar misschien heeft u zelf wel een goed idee!

Data : wo. 21 november en een 2e ochtend in het voorjaar
Tijd : 9.30 uur - 11.30 uur
Plaats : Ons Huis
Contact : Femmy Bouma-van der Laan (2542132)

Groothuisbezoeken

In de maand november staat traditiegetrouw weer de ronde groothuisbezoeken op de agenda. Eenmalige ontmoetings- en gespreksmomenten in een huiskamer: ontmoeting, bezinning en pastoraat komen hier bij elkaar; gezelligheid en inhoud gaan voor de verandering nu eens samen. Ruimte voor onderling contact en zo voor een goed gesprek is de insteek.

We willen het dit jaar vooral hebben over de vraag “Een rijke schat van wijsheid... waar vinden we die?”. Wat heeft de kerk ons daarbij gebracht? Wat ‘schenkt’ ons de liturgie, met haar liederen, gebeden, woorden en rituelen? Wat zouden we graag met anderen willen delen?

De data staan vermeld op het aanmeldingsformulier. Indien mogelijk graag meerdere opties aangeven, zodat er wat ruimte is voor de organisatie van indeling.

Sociaal café

Aan stamtafels van cafés worden nogal eens grote zaken besproken: de hele wereldpolitiek kan daar langs komen. Want ja, er is genoeg gaande in deze wereld waar we onze ideeën over hebben, onze zorgen en vragen en dan is het goed om daar met elkaar eens van gedachten over te wisselen. Vanuit die gedachte willen we deze wintermaanden een sociaal café



organiseren, op een plek die zich daar voor leent en over een thema dat iedereen raakt. Misschien wel met een opiniemaker als opwarmer om het gesprek aan te zwengelen. Houd de aankondigingen in de gaten en pak deze kans om als dorpsgenoten met elkaar in gesprek te raken.

Kerstviering senioren

Een middag in kerstsfeer met zang, muziek, kerst-verhaal, gezelligheid en als afsluiting een broodmaaltijd. Iedereen van harte welkom!



Datum : vrijdag 21 december
Tijd : 16.00 uur
Plaats : Ons Huis
Contact : Femmy Bouma-van der Laan (2542132)

Liedboek 'Sing-a-Long'

Aflevering 2

Vormt op de jaarlijkse Uitmarkt in Amsterdam de Musical Sing-a-Long voor velen een van de hoogtepunten, met een kleine variant dit seizoen opnieuw in onze gemeente een Liedboek Sing-a-Long. Ook deze keer gaan we weer grasduinen in het liedboek van onze kerken. Nieuwe liederen uitproberen en dan weer eens lekker luidkeels galmen met een bekend lied. Voor iedereen die het leuk

vindt om te zingen en graag wat beter thuis wil raken in het Liedboek dat we sinds 2013 in gebruik hebben. In deze Sing-a-Long gaan we weer een aantal liederen tekstueel onder de loep nemen, we horen iets van hun geschiedenis, maar we gaan ze natuurlijk vooral ook zingen!



Datum : donderdag 4 april
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Sint Jan
Leiding : Harrie Strubbe en Lucas Wiersema

Poëzie van het liedboek

Lees maar, er staat niet wat er staat...

Het zijn de beroemde woorden van de dichter Martinus Nijhoff: "Lees maar, er staat niet wat er staat...". Een zin die iets zegt over de eigen aard van de taal van poëzie: het zijn woorden en teksten waar je door de regels heen moet lezen, waar je naar de woorden achter de woorden moet zoeken. Poëzie spreekt immers niet de taal van krant en journaal, maar een soort tweede taal, een dimensie dieper. Soms voel je die intuïtief zomaar aan, soms moet je er echt om zoeken. En wat is er dan aardiger dan om dat met elkaar te doen.

Nu heeft niet iedereen de kast volstaan met gedichtenbundels, maar iedereen die wel eens het liedboek in handen heeft, weet dat daar tussen de liederen door tal van teksten staan, waarvan een groot aantal gedichten zijn. Dat vanuit de gedachte dat het liedboek niet alleen bedoeld is voor gebruik in de kerk maar ook voor thuis, voor de 'binnenkamer'.

Op deze avond gaan we eens wat grasduinen in de wereld van gedichten zoals we die in ons liedboek aantreffen. Voor de één misschien een eerste kennismaking, voor de ander misschien een verdiepende.

Datum : maandag 7 januari
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : It String
Leiding : Pieter Otter en Harrie Strubbe

“The man in black”

Het Evangelie volgens Johnny Cash

Johnny Cash, dat is rock-‘n-roll, country, hoogtepunten en diepe dieptepunten, drugs en tegenslagen, mijlpalen en successen, sonoor stemgeluid en gevangenisoptredens en zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan. Maar het begon allemaal als het



verhaal van een jongen die samen met een paar maten een countrybandje begon met liedjes met een hoog gospelgehalte. En altijd is er iets daarvan in de cultfiguur Cash, “the man in black” gebleven. Zo schreef hij bijvoorbeeld een boek met de titel “The man in white” over de apostel Paulus.

En zonde, schuld, geloof en vergeving bleven naast dood, liefde en verraad de thema’s van zijn vaak minimalistische stijl en muziek.

We nemen deze avond een kijkje in zijn levensverhaal, luisteren vanzelfsprekend naar zijn muziek en zien ook fragmenten uit de bio-pict “Walk the line”.

Datum : woensdag 30 januari

Tijd : 20.00 uur

Plaats : It String

Leiding : Harrie Strubbe

Kerkhistorische verkenningen

Kerkgeschiedenis klinkt al gauw als een hobby met een stoffig imago. Maar niets is minder waar, als je goed kijkt. Want ook kerkgeschiedenis vertelt van mensen van vlees en bloed, met hun passies, overtuigingen, beperkingen en malligheden. Mensen die op hun manier bezig zijn geweest met geloven, met het verhaal van God en de wereld.

Dat maakt het niet alleen interessant, maar vaak ook inspirerend en prikkelend om je erin te verdiepen. Dat is precies wat het woord 'verkenningen' wil zeggen: grasduinen in het landschap van de kerk de eeuwen door. De eerste avond gaan we op zoektocht in de eeuw van de Reformatie, de tweede sessie betreft de tijd, die daarop volgt, de 17e eeuw. Je zou ook kunnen zeggen: we gaan kijken hoe sommige delen van de reformatie zich ontwikkelen.

Ging het vorig jaar in het zgn. Lutherjaar vanzelfsprekend over de grote aanstichter van de hele beweging, deze keer nemen we twee van zijn veel minder bekende, maar daarom zeker niet minder interessante tijdgenoten onder de loep: Sebastian Castellio en Dirck Volckertszn. Coornhert.

Castellio begon als medestander van Calvijn, maar ging zijn eigen weg toen calvinisten en katholieken hun waarheden in beton begonnen te gieten. Hij voerde daar tegenin een pleidooi voor de twijfel als medicijn tegen de kwalen van zijn tijd, waarmee hij in feite een voorloper werd van de Verlichting.

Nog veel eigenzinniger was de Haarlemmer Coornhert. Zijn leven lang zou hij een buitenstaander blijven. Hij werd hier te lande de grote pleitbezorger van de religieuze tolerantie.

De tweede sessie neemt ons mee naar de tijd van de zgn. Nadere Reformatie, de tijd van het piëtisme, waarin de eigen ervaring en beleving centraal komt te staan (in dit geval bevindelijkheid

genoemd). Je zou ook kunnen zeggen: over bevindelijke kringen en hun voorgangers of hoe geloof religie werd. (Denk aan de wereld van “Knielen op een bed violen” van Jan Siebelink.)

Interessant is daarbij de vraag in hoeverre we bepaalde trekken van deze denk-en belevingswereld nu nog weer tegenkomen in bijvoorbeeld evangelische stromingen. We luisteren naar stemmen uit de Nadere Reformatie, zoals die van Jodocus van Lodenstein.

Welkom in de wondere wereld van de Nadere Reformatie!

De avonden staan los van elkaar. Het is dus ook mogelijk een van de avonden te bezoeken.

Data : maandag 29 oktober en 19 november

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : It String

Leiding : Harrie Strubbe

Breken en delen – de Maaltijd van de Heer

Een Bijbels-theologisch leerhuis

Heilig Avondmaal, Eucharistie, de Tafel van de Heer, Nachtmiel, dat zijn zo wat gangbare namen voor dat toch altijd weer bijzondere moment waarop je als gemeente brood breekt, wijn inschenkt en dat met elkaar deelt, eet en drinkt. In onze protestantse traditie noemen we het samen met de Doop een sacrament. Maar wat

bedoelen we daar mee? En hetzelfde kun je vragen bij het spreken over het ‘mysterie’ van de eucharistie. Wat gebeurt daar eigenlijk, wat is de betekenis, wat zeggen de woorden die erbij klinken en, ook niet onbelangrijk: wat zeggen de vormen die gebruikt worden over wat we daar doen? Vragen, vragen, vragen... en dan hebben we het nog niet eens over wat we daarbij beleven.



In dit bijbels-theologisch leerhuis willen we een antwoord zoeken op deze vragen: we gaan op zoek naar de Joodse wortels van deze maaltijd en kijken vervolgens hoe met name Lucas, Johannes en Paulus daar over denken. Want met hen is het denken over en de viering van deze maaltijd uiteindelijk begonnen. Hoe verhouden die zich tot de latere kerkelijke tradities rond de Maaltijd van de Heer? Een prikkelende zoektocht in een vaak toch onbekend landschap.

Data : dinsdag 5 en 19 februari en 5 en 19 maart

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : Ons Huis

Leiding : Harrie Strubbe

Introductie cursus Meditatie

Helemaal nieuw in ons programma is deze introductie cursus meditatie. De avonden worden geleid door Saskia Leene uit Sneek, als kleasterpastor verbonden aan Nijkleaster en opgeleid tot geestelijk begeleider. Ter introductie schrijft zij het volgende: *Stilte zoeken en aandacht oefenen – daarom draait het bij meditatie. Zo kan meditatie een rustpunt vormen in de drukte van alledag en je brengen bij wat werkelijk van belang is in je leven. In drie bijeenkomsten maken we kennis met een aantal eenvoudige meditatieoefeningen. Soms zijn we in stilte bij onze ademhaling, soms mediteren we aan de hand van een (bijbel)tekst of een beeld. Aan het slot van elke bijeenkomst drinken we met elkaar een kopje thee en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Na afloop van de drie avonden kunnen we kijken of er een vervolg komt. Ben je nieuwsgierig naar meditatie en wil je het een keer uitproberen? Van harte welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor degenen die al eerder stappen op de weg van meditatie hebben gezet.*

Heb je vragen vooraf, dan kun je Saskia bereiken via s.leene@ziggo.nl

Data : ma.15 okt., ma.5 nov. en ma. 26 nov. 2018
Tijd : 20.00 - 21.30 uur
Plaats : Ons Huis
Leiding : ds. Saskia Leene

Door de bril van de literatuur: te gast in een boek

Boekintroducties en boekengesprekken

Twee introducties

De lange winteravonden staan weer voor de deur, tijd om eens een goed boek te lezen. Op één avond introduceren we u twee boeken die de moeite waard zijn. Voor alle duidelijkheid: u hoeft de boeken dus nog niet gelezen te hebben!

*Het goede boek - je kunt het zomaar kopen
je neemt het mee, je zet het in een kast
Het zal je nimmer voor de voeten lopen
Maar legt, zodra je wilt, een wereld open
en daarin ben je dan zijn eregast.*

Drs P

“De acht bergen” van Paolo Cognetti

Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen. Door die gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan. Als ze een heel klein dorpje ontdekken in het Val 'd Aosta, brengt het gezin daar elke zomer door. De dan 11-jarige Pietro raakt er bevriend met de even oude dorpsjongen Bruno, die



er voor de koeien zorgt. Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap op. Een boek over vriendschap, over vaders en zonen, over de levenslange zoektocht naar geluk, gesitueerd in de Italiaanse Alpen, een ongenaakbare omgeving. Een boek over het leven, de liefde en de dood.

“De pelikaan” van Martin Michael Driessen

Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische kust van communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk voor de kabeltrein naar het heldenmonument op de heuvel. Aan de hand van een indringend portret van deze twee mannen vertelt Driessen het verhaal van hoe een samenleving uiteen kan vallen in etnische tegenstellingen, waarbij het wantrouwen mensen in de greep houdt. Een pakkend geschreven boek met een thema van alle tijden: de absurditeit die het bestaan soms aan kan nemen. En wat doet dat dan met jou als mens.



Datum : dinsdag 27 november

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : It String

Inleider : Japke Wiersema en Harrie Strubbe

“Wees onzichtbaar” van Murat Isik – een boekengesprek

Dit boek heeft in 2018 de Libris Literatuurprijs gewonnen. Een ontroerende en tegelijk weergaloze roman over een Turkse jongen die opgroeit in de Amsterdamse Bijlmer. Het verhaal over de strijd van een gezin tegen een tirannieke vader en de prachtige ‘coming of age’ van een sensitieve jongen die opgroeit in een onveilige, snel veranderende wereld. Een roman die de vragen over migratie en integratie op onontkoombare wijze op ons bordje neerlegt. Een aanrader om te lezen en een prikkel om er met elkaar over in gesprek te gaan. In dit geval is het dus wenselijk het boek al gelezen te hebben.



Datum : woensdag 13 februari
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Ons Huis
Leiding : Japke Wiersema en Harrie Strubbe

Filmhuis Terpoarte

Films die er toe doen

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan wat wij meestal de Eerste Wereldoorlog noemen, maar dat in België nog altijd de Grote Oorlog heet, la Grande Guerre. Maar wat is dat eigenlijk, het einde van een oorlog? Over tot de orde van de dag? Voor velen vast en zeker, maar even zo vast en zeker voor velen helemaal niet. In hun hoofd, in hun leven gaat die gewoon door. De eerste twee films van dit seizoen gaan over zulke mensen. Twee films over dezelfde thematiek maar langs totaal verschillende invalshoek gemaakt.

De eerste film is **“Frantz”** (2017) van de filmmaker Francois Ozon. Het verhaal: Duitsland, na de oorlog. Anna bezoekt elke dag het graf van haar verloofde die sneuvelde in Frankrijk. Op een dag komt de Franse Adrian ook naar het graf. Zijn komst zorgt voor de



nodige reuring in het dorp, maar Anna en Adrian groeien naar elkaar toe. Een in zwart/wit gedraaide film die de kijker meerdere keren op het verkeerde been zet. Hierdoor blijft de film boeien tot het einde.

Datum : woensdag 10 oktober

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : Ons Huis

De tweede film is **“Un long dimanche de fiancailles”** (2003) van Jean-Pierre Jeunet (bekend van Amelie).

Het verhaal: 1919, Mathilde is 19 jaar. Twee jaar eerder vertrok



haar verloofde Manech naar het front aan de Somme. Net als tallozen anderen is hij “gevallen op het veld van eer”. Het staat zwart op wit op papier, maar Mathilde weigert te geloven. Ze klampt zich vast aan haar intuïtie die haar zegt dat hij nog leeft. De weg die zij dan gaat ligt bezaaid met hindernissen, maar dat schrikt Mathilde niet af. Niets lijkt onoverkomelijk als je weigert om je neer te

leggen bij het lot...

Een intrigerende film met Audrey Tautou (Amelie, Da Vinci code) in een bijzondere hoofdrol.

Datum : donderdag 13 december

Aanvang : 19.30 uur

Plaats : It String

Na het kerstreces gaan we door met twee totaal andere films.

“Rams” (2015) van Grimur Hakonarson, neemt ons mee naar IJsland. In een adembenemend decor van de IJslandse natuur ontmoeten we de twee broers Gummi en Kiddi, die ergens in een afgelegen vallei leven. De rammen van beide broers behoren tot

de beste van het land, maar de koppige heren spreken al veertig jaar niet meer met elkaar. Wanneer een schapenziekte uitbreekt en er geruimd dreigt te moeten worden, verzetten ze zich ieder op hun eigen manier. Maar om het gevecht om hun dieren te winnen, zullen ze wel moeten gaan samenwerken... Een warm verhaal op een koud eiland, met humor en sprekende beelden. Een aanrader.



Datum : dinsdag 22 januari

Aanvang : 20.00 uur

Plaats : Ons Huis

De laatste in ons filmhuis dit seizoen is **“Into the wild”** (2009) van Sean Penn.

Gebaseerd op de gelijknamige best-seller van journalist Jon Krakauer. Het waargebeurde verhaal van de 22-jarige Chris McCandless, die zijn familie en alles wat hij heeft en zeker ook een veelbelovende toekomst achter zich laat om op zoek te gaan naar... het avontuur, het ultieme geluk? Zonder bezittingen, weg van de valkuilen probeert hij zijn weg te gaan op deze fascinerende reis.



Uiteindelijke doel: de wildernis van Alaska.

Een roadtrip waarop bijzondere ontmoetingen en de pracht van de natuur hem vormen.

Maar de wildernis van Alaska: kan een stadsjongen daar overleven? Op indrukwekkende wijze verfilmd en daarbij perfect ondersteund door de bekroonde muziek van Eddie Vedder (Pearl Jam). Fascinerend, soms adembenemend maar vooral confronterend en tragisch.

Datum : donderdag 21 maart

Aanvang : 19.30 uur

Plaats : It String

Kloosterweekend: (8-10 maart)

Op bezoek in de Abdij van Berne

In het Brabantse Heeswijs-Dinther staat de Norbertijnenabdij van Berne. Norbertijnen leven volgens het uitgangspunt: ora en labora, bidden en werken. Zo kennen zij “slechts” drie diensten per dag: 's morgens vroeg, een eucharistiedienst rond het middaguur en vroeg op de avond de vesper. Zo blijft er naast de tijd voor contemplatie ook volop tijd voor arbeid binnen en vooral ook buiten de kloostermuren. Diverse van de broeders (die zich zelf ook nadrukkelijk geen monnik noemen) zijn bijvoorbeeld werkzaam in onderwijs en parochiewerk. Verder heeft de abdij ondermeer een brouwerij en een uitgeverij, die bijvoorbeeld



ook verantwoordelijk is voor de wekelijkse liturgieboekjes die in menig parochie gebruikt worden. Al met al een open en gastvrije gemeenschap, zo was de ervaring afgelopen voorjaar.

Wij zullen opnieuw een weekend te gast zijn, wat onder meer een ontmoeting met de gastenbroeder

betekent met wie we in gesprek kunnen over het kloosterleven en de spiritualiteit van zijn orde. Verder maken de diensten mee, gebruiken de maaltijden met de broeders en zullen we naast de tijd om gewoon de rust en de ruimte van het klooster te ademen deze keer ook een eigen programma hebben. Dat laatste is nog in voorbereiding.

Er is plaats voor maximaal 15 mensen.

De seizoenskuiers

Vast onderdeel in het programma zijn de kuiers in voor-en najaar. De eerste is op zondag 14 oktober, in het teken van de herfst. Op zaterdag 6 april gaan we er voor de tweede keer op uit, hopelijk met mooi voorjaarsweer. We zoeken weer naar mooie



routes, waarbij omgeving en ontmoeting de gewenste mix vormen. Wie zich aanmeldt krijgt tzt. nader bericht over tijd en plaats van vertrek.

Maaltijden op dankdag, biddag en in de veertigdagentijd voor Pasen

Vanaf de eerste dagen van de christelijke gemeente is het een goede traditie geweest om met elkaar te eten. Zo lezen we in het boek Handelingen. Misschien wat minder frequent als in die eerste jaren, ook wij vinden het plezierig om op gezette tijden een gezamenlijke maaltijd te houden. Een paar mensen koken, sober doch voedzaam, en de anderen schuiven mee aan en koken een andere keer weer. Wie het leuk vindt om mee te doen (en te eten) kan zich opgeven.

De maaltijden zijn van 18.00 tot 19.00 uur zodat er daarna nog voldoende tijd is voor andere activiteiten.

Het gaat dit seizoen om de volgende woensdagen:

Dankdag 7 november in de Mariakerk te Blessum, Biddag 13 maart in de Mariakerk en verder (As-)woensdag 6 maart in de St. Margrietkerk van Boksum.

De voedselbank

Elke eerste zondag van de maand zamelen we goederen in. Dat doen we voor de voedselbank in Leeuwarden, die de goederen op zijn beurt doorgeeft aan mensen die het nodig hebben. U kunt uw boodschappen op de zaterdag ervoor tussen 12.00 en 14.00 uur



in de St. Margriet brengen. Bij de Ubo in Deinum kunt u de vrijdag en zaterdag ervoor uw boodschappen deponeren in het daarvoor bestemde krat en u kunt het gewoon meenemen naar de kerk.

Tsjerkepaed

Fan sneontemiddei 6 july o/m 14 septimber 2019 hawwe mear as 250 tsjerken yn Fryslân de doar iepen foar besikers. Us trije tsjerken dogge alle jierren ek mei. It is moai as der ien of twa minsken yn de tsjerke gastfrou of gasthear wêze wolle. Se kinne oan de besikers it ien en oar fertelle oer de histoarje fan it tsjerkegebou en de



tsjerklike gemeente, as dêr fragen oer komme.

Ynljochtings binne te krijen by Femmy Bouma (tel. 2542132) en Douwe Gerbens (tel. 2541570).

De introductieavond is gepland op donderdag 11 januari

Tijd : 20.00 uur

Plaats : It String

Leiding : Douwe Gerbens en Harrie Strubbe

Foargonger, tsjerkerie en wykmeiwurkers

Foargonger

Ds. Harrie Strubbe Van Sminialeane 10, 8731 BE Wommels 0515-336793

Tsjerkerie

Kees R. Iepema <i>(preses, âlderling pastoraat)</i>	Heechpaed 6	Boksum	254 1525
Froukje vd Veen <i>(skriba)</i>	It Harspit 1	Deinum	254 1204
Thom Miedema <i>(âlderling-tsjerkrintmaster)</i>	It Súd 4	Blessum	254 2986
Ina Kuipers <i>(âlderling-tsjerkrintmaster)</i>	Spoarstrjitte 2	Deinum	254 1388
Gerben Bakker <i>(âlderling pastoraat)</i>	Skoallestrjitte 2a	Deinum	254 2429
Rika Hessels <i>(âlderling)</i>	Sj. de Zeestrj. 28	Deinum	254 1967
Jelle Bangma <i>(âlderling)</i>	Mennerdahôf 43	Deinum	0612521465
Pieter Otter <i>(âlderling)</i>	Blessummerdyk 6	Blessum	0637422288
Femmy Bouma <i>(diaken)</i>	Marsumerdyk 9	Deinum	254 2132
Geertje vd Zee <i>(diaken)</i>	Tiltsjedyk 8	Boksum	254 2294
Jolanda vd Meer <i>(diaken)</i>	Oedsmawei 11	Boksum	254 2425
Marijke Jansma <i>(diaken)</i>	Pypsterbuorren 18	Boksum	254 2018

Wykmeiwurkers

Margriet Kalma	Buorren 9	Boksum	254 1737
Klaske Okkema	Tiltsjedyk 13	Boksum	254 1338
Alie Postma	It Reedtsje 5	Boksum	254 1854
Zus Kroese	Tsjerkepaed 6	Deinum	254 2102
Sita Jansma	Ljochtewei 2	Deinum	254 1464
Baukje Fortuin	Pypsterhof 6,	Deinum	254 1957
Tet Sybesma	Sj. de Zeestrjitte 29	Deinum	254 2711
Frieda Oevering	De Harke 2	Deinum	254 1523
Annie van Dijk	Pypsterhof 39	Deinum	844 1805
Piter Visser/Jetty vd Kamp	Buorren 6	Blessum	254 2374

Activiteitenoverzicht

Activiteit	Datum	Aavang	Plaats
Gespreksgroepen:			
Senioren	21 november	9.30 - 11.30	Ons Huis
	Voorjaar	9.30 - 11.30	Ons Huis
Kerstviering senioren	21 december	16.00	Ons Huis
30+	6x per jaar	20.15 - 21.45	gastadres
Geloven Nu Groep	4x per jaar		gastadres
Meegelezen /meegedacht	10 december, 14 januari 9 april	9.30 - 20.30	Ons Huis
Groothuisbezoek	1-5-12-13-14-15-19-nov.		
Muziek:			
Sing a Long	4 april	20.00	St. Jan
Johnny Cash	30 januari	20.00	It String
Literatuur:			
Boekintroducties	27 november	20.00	It String
Boekgesprek	13 februari	20.00	Ons Huis
Poëzie van het liedboek	7 januari	20.00	It String
Films:			
Frantz	10 oktober	20.00	Ons Huis
Un long dimanche	13 december	19.30	It String
Rams	22 januari	20.00	Ons Huis
Into the wild	21 maart	19.30	It String
Meditatie	15 oktober, 5 en 26 nov.	20.00 - 21.30	Ons Huis
Sociaal cafe	Wordt nog bekend gemaakt		
Bibliodrama	Wordt nog bekend gemaakt		
Kerkhistorische verkenningen	29 oktober, 19 november	20.00	It String
Maaltijd van de Heer	5 en 19 feb., 5 en 19 maart	20.00	Ons Huis
Maaltijden	7 nov. en 13 maart 6 maart	18.00 - 19.00 18.00 - 19.00	Kerk Blessum Kerk Boksum
Seizoenskuier	14 okt. en 6 april		

Aanmeldingsformulier van: _____

Email: _____ telefoon: _____

Activiteit	Data	Aanmelding + datum
Lezen in de eredienst	volgens rooster	
Cantorij	repetitie op vrijdagavond	
Bibliodrama	wordt nog bekendgemaakt	
Praatgroep 30 plus	in onderling overleg	
Geloven Nu groep	In onderling overleg	
Films	10-10 / 13-12 / 22-1 / 21-3	opgave niet nodig
Seizoenskuier	14 oktober en 6 april	
Introductie meditatie	15 okt. / 5 + 26 nov.	
Groothuisbezoek	1-5-12-13-14-15-19-nov.	
Kerkhistorische verkenningen	29 oktober +19 november	
Maaltijd dankdag	7 november Blessum	
Ontmoetings-gespreksmorgens senioren	21 november 2e datum wordt nog bekend	
Boekintroducties	27 november	
Meegelezen en meegedacht	10 dec. / 14 jan. / 9 apr.	
Kerstviering voor ouderen	21 december	
Poëzie van het Liedboek	7 januari	
Sociaal Café	Wordt nog bekendgemaakt	opgave niet nodig
Jonny Cash	30 januari	
De Maaltijd van de Heer (Bijbels-theologisch leerhuis)	5 + 19 februari 5 + 19 maart	
Boekgesprekken	13 februari	
Maaltijd As woensdag	6 maart	
Kloosterweekend Abdij van Herne	8 - 10 maart Heeswijk	
Maaltijd biddag	13 maart Blessum	
Sing-a-Long	4 april	opgave niet nodig
Tsjerkepaed gastheer / gastvrouw	volgens rooster	

Het formulier kan worden ingeleverd in de KERK of bij de wijkmedewerkers:

Deinum / Blessum: Baukje Fortuin/Zus Kroese/Tet Sijbesma/Sita Jansma/Annie van Dijk/Frieda Oevering

Boksum / Jellum: Margriet Kalma/Klaske Okkema-Bakker/Alie Postma

Blessum: Pieter Visser en Jetty van der Kamp

Digitale aanmelding kan ook bij: gertiet.sijbrandi@hetnet.nl

